



FORMAND FORENINGEN
HOVEDSTADENS
FORSKØNNELSE
JAKOB LANGE



Hvor er planen for Rådhuspladsen?

Der er ingen samlet plan for Rådhuspladsens fremtid. Det er måske den vigtigste plads i byen. Det kan de københavnske politikere ikke være tilfredse med. De går som katten om den varme grød, uden at hugge til. I de områder, der støder op til selve Rådhuspladsen, realiseres i disse år ofte flotte delelementer. Vester Voldgade mod Vartov, Scalabyggeriet. Det mindre heldige Industriens Hus og Tivoli hjørnet mod Bernstorffsgade, som er i høring. Bygning af metrostationen på selve Rådhuspladsen med forplads er også nået langt.

Man må uvilkårligt spørge, om man er på rette vej, når der ikke er en plan for selve Rådhuspladsen.

FORUD FOR KOMMUNEVALGET sidste år mere end antydede de fleste partier på rådhuset, at de var enige om, at der selvfølgelig må udarbejdes en plan for Rådhuspladsens udformning. Det skulle dog først være efter valget, så der ikke gik valgkamp i sagen. Men intet er sket.

Udformningen af en ny attraktiv Rådhusplads er ikke nogen banal opgave. Det vil derfor være oplagt at udskrive en international arkitektkonkurrence. Der må gås helt fordomsfrit til opgaven.

Rådhuspladsen er en vanskelig plads. Den er ikke voldsomt stor, så man blot kan boltre sig. På den anden side er den så stor, at den er en vital plads for byen. Ikke mindst på grund af placeringen. Det er aldrig lykkedes, trods flere forsøg, at udfærdige den rigtige udformning af pladsen.

Opgaven bør nytænkes og den skal passe ind mellem perler som Palads Hotel og Politikens hjørne. Med Rådhuset som den helt store, noget bastante, bygning for enden.

RÅDHUSPLADSEN SKAL VÆRE et rart sted at stoppe og opholde sig. Samtidig skal den være den samlende plads, hvor titusindvis kan fejre landsholdets europamesterskab. Ikke nogen let opgave. Ikke som nu, hvor alle iler over den forblæste plads på vej fra Strøget til Vesterbrogade/Hovedbanegården.

Udformningen af en ny attraktiv Rådhusplads er ikke nogen banal opgave. Det vil derfor være oplagt at udskrive en international arkitektkonkurrence. Der må gås helt fordomsfrit til opgaven. Ikke blot udformningen af selve pladsen, men også randbebyggelsen må inddrages. Hvordan kan de mange flotte røde murstenshuse kombineres med glas og stål, hvis det er det, man vil? Belysningen vil være et kapitel for sig.

Det er netop nu, Københavns Kommune har de økonomiske muskler til at finde den rigtige løsning. Det politiske klima på rådhuset er også gearret til at finde en løsning, som et stort flertal kan bakke op om. Skal det nå i indeværende valgperiode, skal arbejdet gå i gang nu.

MÅSKE KAN PLANERNE for en ny Rådhusplads ikke realiseres inden for en kort tidshorisont, men hvis man ved, hvad man på længere sigt vil med Rådhuspladsen, kan planlægningen af de områder, der grænser op til Rådhuspladsen, ske på fornuftig vis. Uden en overordnet plan for Rådhuspladsen vil løbet på mange måder være kørt, og der vil være spændt ben for den helt rigtige Rådhuspladsløsning.

For borgerrepræsentationsmedlemmerne må det være en sten i skoen, når de mødes på Rådhuset, at de endnu ikke har formået at få skabt en storslået plan for Byens Plads. Det er en hasteopgave, hvor verdens bedste arkitekter bør udfordres gennem en konkurrence, så Københavns Rådhusplads kommer til at kunne måle sig med centrale pladser i andre storbyer.