



LÆSERNE SKRIVER

Skriv til debatredaktionen, Berlingske Tidende, Pilestræde 34, 1147 København K. Mail til debat@berlingske.dk

Læserbreve skal være korte og må højst være på 1.000 anslag inkl. mellemrum. Opinionsindlæg skal være på 2.500 anslag inkl. mellemrum. Kommentarer 5.000 anslag inkl. mellemrum. Kronikker 7.500 anslag inkl. mellemrum.

Hvad er problemet?

Ole Jensen, Klampenborg, skriver i et indlæg 19. september, at Helle Thorning er frikendt af SKAT. Korrekt, men nu er det svært at blive frikendt, når man ikke har været anklaget og for en domstol, kun folkedomstolen og mediemøllens selvsving, til og med i en ikke-sag.

Men for moralens vogtere er dette ikke nok, de skal nok passe på. Dog, når disse moralens vogtere beklikker andre, ville fakta være en god ting at have i bagagen.

Vedrørende privatskoler: Helle Thorning-Schmidt har aldrig tordnet mod privatskoler, hun har udtalt sig i 2002 i en bog herom, lang tid før hun kom ind i dansk politik. Hendes to børn har gået i folkeskolen, den yngste gør det fortsat, den ældste tager sin overbygning og STX på Zahle Privatskole/Gymnasium. Nøjagtig det samme som landets statsminister med sine 360 graders eftersyn og udsagn om verdens bedste folkeskole har gjort med sin ældste datter til Helsingør Privatskole.

Undskyld mig, hvad er Ole Jensens moralske problem?
*H. Bockhoff
Olaigade 14
3000 Helsingør*

Gud og konservative

Hvad vil de konservative med Gud, spørger Sørine Gotfredsen her i avisen 18. september. Vi konservative og den konservative idépolitik har en erkendelse af, at der er noget større end det enkelte individ. Vi troende konservative tror på en Gud med en større indsigt end det enkelte individ.

Uanset om man er troende eller ej, kan man også forklare den konservative Guds-dimension på en anden måde: Konservatismen bygger på en respekt for de tidligere generationers erfaring, erkendelse og det samfund, som de har skabt, samtidig med, at vi har en forpligtelse over for de kommende generationer til at viderelevere samfundet – både økonomisk og bæredygtigt – i en bedre stand til den næste og følgende generationer. Heri ligger også en erkendelse af, at der er noget større end det enkelte individ. Generationerne og fællesskabet, f.eks. i familien, står over individet.

Derved adskiller konservatismen sig også fra liberalismen, der har individet i fokus, og det fører oftest kun til egoisme på bekostning af andre generationer og fællesskabet.

Det konservative samfundssyn bygger på respekten for det bestående – for det videns-, erfarings- og erkendelsesniveau, vi til enhver tid er nået til, og på forpligtelsen for de fremtidige generationer. Mennesket indgår derved i en større sammenhæng. Vi erkender, at der er noget, der er større end det enkelte løsevne individ. Derfor er Gud vigtig i en konservativ sammenhæng.
*Jakob Næsager
Konservativt medlem af
Borgerrepræsentationen*

Ghettoforslag er ikke borgerlig politik

Venstres integrationsordfører, Karsten Lauritzen, lufter nu tanken om, at udlændige ikke skal kunne blive familie-

Religiøse argumenter er irrationelle

Chefredaktør Tom Jensen behandlede 16. september SAS, Cimber og Gate Gourmets beslutning om fremover kun at servere halalslagtet kød for deres gæster ud fra et markeds perspektiv. Interessant nok, men præmissen for en sådan tilgang er, at markedet har ret. Mange mener, at markedet er ufejlbarligt og næsten som en gud guider og viser os, hvilken vej, der er den rette.

Før markedet har vi imidlertid det politiske ansvar for at bevare frihedsrettighederne samt vores demokratiske forudsætning om menneskers ligestyrelse, hvor lovgivning og regler i samfundet skal være baseret på rationelle argumenter.

Forsvaret for vores vestlige værdier kan ikke være sekundært til markedet. Hvis vi sætter markedet først, forholder vi os pragmatisk i forhold til, når firmaer indretter deres drift og regler på religiøse argumenter og forskrifter, og så bliver vi til værdirelativister.

Jeg finder, at en markedsanalyse ift. til SAS' og andres beslutning ikke kan stå alene. Tom Jensen burde også være kommet med en skarp fordømmelse af, når vestlige firmaer lader irrationalitet og religiøse argumenter trumfe en vestlig tankegang, hvor kødhygiejne og slagtemetoder er baseret på rationel viden og fakta om dyrets anatomi, fysiologi, bedøvelse og afblødning mm. kombineret med etik og dyrebekyrdelse, dvs. respekt for slagtedyret, som vi (hidtil) ikke har ment bør udsættes for voldsomme og (rationelt set) helt unødvendige lidelser i forbindelse med slagtningen.

Hvis markedet efterhånden præges af irrationalitet og mangel på den intelligente og ansvarlige styring, der passer med vores vestlige værdier og tankegang, bliver markedet i hvert tilfælde ikke en størrelse, der viser os den rette vej. Næste skridt for SAS er vel, at vi skal sidde opdelt efter religion i Ramadanmåned og engang ud i fremtiden også kønsadskilt?

*Lene Katstrup
Dyrlæge og medlem af Det Ethiske Råd*

sammenført, hvis de bor i en ghetto. Dvs. i et boligområde med en høj koncentration af personer uden dansk statsborgerskab.

Sørgeligt med endnu et uborgerligt forslag, der vil øge kontrollen og begrænse borgernes frie valg endnu mere.

Lovgivere og myndigheder bør ikke bestemme,

hvor folk skal bo. I stedet bør lovgiverne interessere sig langt mere for, hvordan man kan sikre, at udlændige, der familiesammenføres, bedre og hurtigere bliver en arbejdskraft, der bidrager til det danske samfund – med andre ord kan forsøge sig selv og sin familie uden at ligge samfundet til byrde.

Et krav om bopæl udenfor bestemte områder kan nemt omgås med proforma-adresser, samtidig med at det vil kræve masser af kontrol og administration. Mens krav om at familiesammenførte skal kunne klare sig selv uden overførselsindkomst helt af sig selv, vil kunne kontrolleres ved, at der ikke bliver trukket på de offentlige kasser.

*Jette Nørh
Gl. Kongevej 135
1850 Frederiksberg C*

Projekt med skyklapper

Københavns bystyre er i disse dage ved at bevilge 21 millioner kroner til en omdannelse af den østlige side af Rådhuspladsen. Projektet, der kaldes »Pladsen ved Vartov«, indebærer, at der skal plantes en mindre skov foran Paladshotellet. Set fra Rådhuspladsen vil træerne skjule hotellets stueetage og ikoniske indgangsparti skabt af mesterarkitekten Anton Rosen i 1910.

I præsentationen af projektet har man tydeligvis undladt at visualisere projektet set fra Rådhuspladsen. Det burde man have gjort for at gøre det muligt at vurdere dets visuelle konsekvenser for samspillet mellem Rådhuset og Paladshotellet.

I lighed med den hængende busterminal er politikerne nu i færd med at presse et projekt igennem, som man sandsynligvis kommer til at fortryde.

Hvordan er det dog kommet så vidt? Hvor er stadsarkitekten henne, som skal værne om byens arkitektur? Hvor er de fagfolk og interessegrupper henne, der

brænder for at sikre byens herligheds værdier?

Rådhuspladsen har ikke brug for flere lappeløsninger, men en samlet helhedsplan, som kan forløse dens potentiale som Danmarks flotteste byrum.

*Jan Koed
Arkitekt MAA
Clara Pontoppidans Vej 41
2500 Valby*

Lad os få terror!

Udgivelsen af Flemming Roses bog med Muhammed-tegninger vil betyde endnu større risiko for terror i Danmark.

Vi skal fejre femårsdagen 30. september for trykning af de famøse tegninger med udgivelse af bogen »Tavsheds Tyranni«.

OK, det vil sikkert koste menneskeliv, utryghed og dårlig livskvalitet for mange, et forhøjet terrorberedskab flere år ud i fremtiden vil koste milliarder, det vil gå ud over turisterhvervet og eksporten, men, men ... vi har da vores danske humor og så ytringsfriheden, som er helt ubøjelig.

Ligesom vi på et egnstæter kan gøre grin med hvad som helst, så kan vi da også på den store verdensscene komme ud over rampen med vores vidunderlige danske humor.

Det er muligt, at det er lidt barnligt at tegne 1,3 milliarder muslimers profet med en bombe i hatten, men det står i Grundloven, at vi har ytringsfrihed.

Lad os få terror – vi skal ikke bøje nakken!

*Benny Normind
Vejgaardsvænget 30
3520 Farum*

berlingske.dk/billeder



DK DENGANG

1951

FOTO: BIRTHE MELCHORS

En smart sportsvogn af mærket MG på tur gennem byen.

SE MANGE FLERE BILLEDER PÅ VORES HJEMMESIDE BERLINGSKE.DK/DKDENGANG

BLOG MED BERLINGSKE

UFFE ELLEMANN-JENSEN, FHV. UDENRIGSMINISTER

uffellemann.blogs.berlingske.dk

Hold fast i Tyrkiet

DENNE UGES FOLKEAFSTEMNING i Tyrkiet om ændringer i landets grundlov gav en overbevisende sejr til statsminister Erdogan. Det er udlagt som et skridt på vejen mod tyrkisk medlemskab af EU. Men forhandlingerne herom er gået i stå, og i Tyrkiet er EUs popularitet faldet drastisk. Derfor er det vigtigt, at EU nu gør en kraftanstrengelse for at få gang i forhandlingerne. Tyrkisk medlemskab ligger formentlig mange år ude i fremtiden – men forhandlingsprocessen er vigtig, både for Tyrkiet og for EU.

Læs videre på berlingske.dk